

Extranummer

HELLASBLADET

Redaktör och ansv. utg.:

Rolf W Jonson, Rindögatan 19
Stockholm NO - Tel. 60 13 75

Expedition: Lennart Marténg

Ringvägen 123
Stockholm SÖ - Tel. 40 07 91

Annonser: Göran Larsson

Multrågatan 56
Vällingby - Tel. 87 28 47

Wilh. Högfeldts Eftr. Tryckeri AB
Solna 1962

NR 2

MAJ 1962

ÅRG. 47

Då det begav sig

För 40 år sedan och mer till var det mycket vanligt att man bildade små kottier eller sällskap för inbördes beundran. Anledningen var väl den, att man ville träffas lite oftare än i de stora sammanhangen med årsfester o. dyl. Man ville helt enkelt roa och roas och inom den lilla sammanslutningen göra det så trevligt, som omständigheterna tillät. Men framför allt för att träffa glada vänner.

Bland mängden av små privata klubbar minns jag alldeles särskilt min fars med det välklingande namnet "Hoppet", en sammanslutning av 17 gubbar, som träffades hemma hos varandra turvis en gång i månaden. Anledningen till namnet var att klubbkassan regelbundet länsades på en tia till en lott och sedan levde man på hoppet till kommande dragning. Sang, musik, priffe och toddy var ingen dålig underhållning.

Det var då — innan ännu radion, ljudfilmen och TV:n gjort sitt till att på sätt och vis upplösa de glada familjefesterna. Dock bara kanske — jag är inte så säker.

En av orsakerna till att GH bildades var väl inte den att grabbarna då kände sig "gubbiga" och stultade omkring med käpp. I sanningens namn måste dock framhållas att denna persedel hörde till modet men var inte dimensionerad för att stödja sig på. Initiativtagaren och den förste ordföranden, Simon Alenius, var bara 32 år då och de flesta medlemarna hade väl knappast uppnått 27 år, som var gränsen för intagandet nota bene om man då varit medlem i Hellas i 10 år. En regel, som förresten gäller än idag.

Nej, idén med GH kan jämföras med



Simon Alenius, GH:s grundare och förste ordförande, som han såg ut vid den ungefärliga tiden för sällskapets bildande.

"Farbror" Klefbeck's PG. Han ville ju inte skiljas från sina konfirmander efter slutad läsning. Och initiativtagarna till GH såg i sällskapet en fin samlingspunkt efter fullbordade dåd på den idrottsliga vädjobanan.

VÄRDSHUSET

Hellas

vid

HELLASGÅRDEN

ÖPPET

tisdagen den 15 maj 1962
kl. 19.30—0.30

Supé, Dans och Underhållning
Ingen serviceavgift

Regim: Gamla Hellaspojkar

GH 40 år

Detta nummer av Hellasbladet är ett extranummer. Det är i huvudsak ägnat Sällskapet Gamla Hellaspojkar, som stiftades den 15 maj 1922 i gamla Börsrestaurangen i Enskede Slakthus. Sällskapet fyller således i maj 40 år. Hellas överstyrelse har på detta sätt, som tack för det goda stöd moderklubben haft och har genom den livaktiga sammanslutningens verksamhet allt sedan starten, velat hugfästa minnet av jubiléet. Många handtag har kommit Hellas till del efter initiativ av GH, som vi i dagligt tal, inom Hellas, kallar sällskapet. Många stötestenar har under åren kunnat avlägsnas genom insatser av gamla hellener, som genom tidens gång ej låtit minnet av sin ungdoms Hellas blekna eller bara bli ett förgyllt minne. Utan ett minne av levande liv.

Gamla Hellaspojkar 40 år kommer att firas tisdagen den 15 maj 1962 vid Hellasgården. När detta nummer av Hellasbladet utkommer har säkert alla GH:are fått kallelse därtill. I egenskap av medarrangör för GH:s jubileumssamling hoppas präntaren av dessa rader, att GH-

Forts. på sid. 2

Själv var jag i USA, när GH kom till, varför vännen Mille Salgårds, sällskapetets förste sekreterare, presentation i det första numret av Hellasbladet 1923 får tjäna som bakgrund:

"Initiativet till den illustra sammanslutningen kom någon gång i tiden från vår simmarkumpan Simon Alenius. Andamålet skulle vara att samla äldre hellaspojkar och PG:aner, som kommit på sidan av idrottsarbetet inom klubben, till gemensamma trevliga sammankomster, där de gamla minnena kunde återupplevas och vänskapsbanden knytas än fastare mellan forna idrottskamrater. Positivt skulle sammanslutningen även verka för Hellas old-boysidrott.

Första sammankomsten hölls den 15 maj 1922 på Enskede Börsrestaurang, där föreningen döptes — namnpappa var Dicken — och en interimstyrelse, bestående av Simon Alenius, Emil Salgård och Dicken Brennius, utsågs för utarbetande av stadgar m. m. Nästa sammankomst var den 13 september på samma ställe, då stadgarna antogs och styrelse utsågs för det första verksamhetsåret 1922, nämligen Simon Alenius ordf., Seth Levin v. ordf., Emil Salgård sek., Sven Malm skattm., Karl Lindblom klubbm. samt Ernst Johansson och Josef Christensen, suppleanter. Till revisorer för året utsågs samtidigt Nils Enander och Nils Gyxgård.

Föreningens tredje sammanträde hölls mot slutet av föregående år (1922) den 21 november, på klubblokaler, Regeringsgatan 61. Bästa behållningen var den gamle PG: anen Knut Gullbrandssons musiknummer på fiol. En fond till Gösta Runös minne stiftades och kommer troligen att användas till ett vandringspris med hans namn. Den 16 febr. hölls det senaste sammanträdet på Pelikan.

Till föreningens 1:sta hedersledamot har Farbror blivit kallad."

(Gösta Runö var en av det unga Hellas bästa simmare. Han blev trea i modern femkamp i Antwerpen 1920.)

Det var så vi började. Under god ledning har sällskapet utvecklats i rätt riktning — att bli den kamratsammanslutning, man siade om 1922 — och genomsyrats av den anda, som lett såväl moderklubben som GH genom åren. — Och den håller.

Herbert Lindell

GH 40 ÅR

Forts fr. sid. 1

arna man- och kvinngrant möter upp. Tillställningen skall bli enkel men, som GH:s styrelse hoppas, trivsamt. Vi hoppas att naturen skall le mot oss i sin vackraste skrud, därmed givande de 40 årens firande glans av en leende och svensk grönskande vår.

Länge leve det gamla Hellas!

Rolf W. Jonson

Gamla Hellaspojkers syn på Gamla Hellaspojkar

Herbert Lindell har gjort en enquet och vänt sig till en del grabbar från det gamla Hellas och bett dem berätta något om sin syn på GH: vad det gett dem, något minne eller någon gammal historia. Vi har fått en del svar som vi återger här nedan helt i den mer eller mindre spontana form som de blivit nedskrivna.



Paul "Palle" Björklund GH:s ordförande av i dag.

Seth Levin:

Herbert har bett mig "författa" något om den första GH-tiden. Men ordern löd: inga långa epistlar! Kan följande användas, så var så god, Herr Redaktör!

De första fem åren av GH:s tillvaro var man ju ung och alla grabbarna var ett enda homogent gäng, för vilket framtiden lekte. Man såg fram mot GH-träffarna med glad förväntning om något trevligt, något som spridde litet ljus i den trista vardagen. I början höll vi mest till på Den Gyldene Freden i Bellmansrummen, 1 tr. upp, där den blida och snälla fru Lundin var hovmästarinna och inte alltför sträng, när vårt hellenska umgängesliv kanske inte alltid var hundraprocentigt salongsmässigt.

Särskilt kul hade vi den 28 december — menlösa barns dag — vilken dag vi en lång följd av år strålade samman till julfest med bl. a. tävlan i grötätning, där bröderna Brodén — må de vila i frid — var oslagbara världsmästare.

Sedan kom ett par grabbar i toppen ihop sig om någon struntsak och GH genomgick en rätt så allvarlig kris, som dock lyckligtvis redde upp av Einar Ahlander, som för ett år flyttat upp till Stockholm från Jönköping. Han tog hand om ordförandeklubban och lyckades med fast hand få GH på rätt bog igen. Och se'n har det ju gått framåt av bara farten.

GH har för mig varit ett underbart ungdomsminne. Varje sammankomst, som jag deltagit i, har varit att återuppliva gemenskapen med vänner och kamrater från flydda dagar.

För egen del är jag av olika skäl inte alltid i tillfälle att delta i GH:s träffar. Men jag önskar att alla unga hellener måtte få upp ögonen mer, än vad hittills varit fallet, för vad en kamratsammanslutning

som GH betyder för dem, när de en gång lämnar den aktiva idrottsutövningen. Då är det, tro mina ord, skönt att få tillfällen att träffa gamla kamrater från den idrottsliga vädjobanan och oavsett vilken plats man hamnat på i förvärsarbetet utbyta tankar och åsikter om dagens aktuella frågor.

Gösta Törner:

Som den "brandsoldat" jag alltid varit i Hellas, rycker jag till undsättning då det "brinner i knutarna".

Alltså svarar jag med följande "författning":

Mina starkaste minnen går just till den första tiden i GH. Menl. b. d. 28 dec. -23, Gyllene Freden kl halv åtta står det antecknat i almanackan. Alla medlemmar var då i sin krafts dagar och allt (nästan) lekte för oss. Sammankomsterna voro efterlängade, trots nästan till trängsel fyllda lokaler.

Inget särskilt minne. Alla bidrog så gott de kunde till en trevlig samvaro ("Kihlis" körde förstås i överkant med sina historier om sina "russin").

Trots att många av "de våra" nått en anseelig höjd på vår samhällsstige, har vi alla (jag själv inte minst) känt oss som "himma" i GH. Vilket bevisar det goda kamratskapet — andan — inom GH (och Hellas).

Att GH måste bestå och att många nya och framför allt unga ansikten kommer in i sällskapet och därmed föryngrar oss "Gamla Hellaspojkar".

Att GH:s styrelse fortsätter på den inslagna vägen. Den håller!

Ragge Roosvall:

För mig har GH framstått som det "Forum" där jag någon gång, eller några gånger under året, får träffa de av mina Hellaskamrater, som jag idrottsligt sett vuxit upp med. Allt efter som åren går, och man blir äldre, känner man sig inte riktigt hemtam när man någon gång besöker stora Hellas årsmöte. Det är så många nya ansikten, att man känner sig främ-

Alla gånger — alla säsonger

finns mycket hos

Karlaplans Järnaffär

Harry Genborn — Medlem i Hellas

KARLAPLAN 7

Telefoner 62 87 60, 62 07 20, 62 07 21

mande. Nej, då jag träffar mina gamla kamrater i GH vet jag, att jag träffar dem som jag en gång i min ungdom kämpat tillsammans med — och för all del även mot, i fredliga duster.

Att komma till GH:s årsmöte är som för en långväga resenär att komma HEM. Här strålar ögonen mot mig, man blir dunkad i ryggen och dunkar tillbaka. Morsningarna äro särskilt vänliga. Man känner att man en gång varit med om någonting, att man en gång varit ung och tyckt att livet lekte och log. Man berättar minnen från den eller den gången, och man och man emellan hör man: minns du det och det? Det är som att leva upp på nytt. Jag träffar dem av mina kamrater vilka liksom jag ägnat skidan eller orienteringen sitt intresse. Jag träffar också dem som idkat annan idrott, vi kanske inte har lika många minnen tillsammans, men de har alla varit mina klubbkamrater. Jag har lidit med dem i motgångens stund, jag har glatt mig med dem i framgångens, och känt stormande glädje när jag sett gröntröjan med det gula — senare vita — H-et spränga målnöret. Alla känner man, och alla känner mig.

Kära kamrater i GH och Hellas. Detta är vad GH gett mig — och är så viktigt för mig. Allt efter man blir äldre har man svårare att få vänner, och därför bör man slå vakt om dem man har. I GH är det ju som jag har mina vänner, och så väntar jag mig att det alltjämt skall förbli. Såväl för mig som för alla dem som kommer efter mig — och oss. För alla som i unga år fått glädjen och lyckan att få idrotta tillsammans.

Kalle "Solsken" Lindblom:

Som gammal styrelsemedlem i GH under de första fem åren har man naturligtvis många minnen. Och de är intimt förknippade med Edvin Olofsson — den legendariske ledaren från fordom och glädjespridaren livet igenom. Här ett av dem:

Jo, det var så, att vi var hemma hos Edvin några stycken — antagligen på en bit. Under kvällens lopp erinrade sig Edvin, att han hade en gammal grammofon (med tratt), som han förgäves försökt göra sig av med — bland annat medelst fem-kort. Han vann alltid.

Nu skulle det göras ett nytt försök — först till fem vinster. Edvin började med att ta tre raka spel. Svenne Holm fortsatte med två. Edvin ett igen och Svenne två, varför ställningen var den, att de ledde med fyra mot noll. Men tro mig om ni vill eller inte. Karl Robert tog fem raka i en hektisk spurt (värre än många gånger i Stadion).

Att jag höll på att bli haffad av polisen på hemvägen på natten (det var en jättegammal) hör liksom till historien.

Minnen — glada sådana — är vad GH gett mig under åren. Och det är bara att hoppas, att sällskapet fortsätter sin kamratverksamhet och ger old-timers chansen att få hänga med i glada vänners lag ännu många år.

Erick Backström:

När man var med och bildade GH var man ej ens fyllda 25, så betoningen fick göras på rätt sätt för att man inte redan då skulle verka gammal och grå. Då jag sedan på hösten lämnade Stockholm för Göteborg blev det snabbt skilsmässa, och det var med sorg i hjärtat jag lämnade de gamla vännerna som man hängt ihop med under mer än 10 år. Jag kom visserligen tillbaka efter 15 år men flyttade 1949 på nytt till Göteborg och först 1959 kunde man glida in i kamratkretsen igen.

GH har gett mig möjligheten att få träffa ungdomsvänner litet då och då. Lika roligt som det är att själv få stöta på vännerna från fordom är det att se, när andra får "syn" på varandra och lägger upp ett omisskännligt varmt — Hej!

Jag är så nöjd med den nuvarande styrelsen och hoppas att den jobbar som hittills, så att kontakten håller i sig mellan bröderna, om det sedan blir genom det ena eller andra arrangemanget spelar ingen roll.

EN BLOMMA TILL G H



En blomma till
Farbro Rolf W.
och alla andra
Hellasfarbröder
från Marianne, 4 år.

Jag är en kärleksfull. När pappa arbetade en natt och pappa kom jag till honom i en vacker dröm! Pappa tog en pennan och skrev mig: Och när han fick se mig på gäspet blev han glad! Och nu vill jag ge alla Hellasfarbröder Glada! Skicka de som varit dubbtiga och segna! Och hälsa de yngre och de som varit sjuka...
Häls!
Häls!

Red. har fått ovanstående hälsning, som bar med glädje delar med GH.

Mille Salgård:

På frågan vad jag anser att sammanslutningen Gamla Hellaspojkar har gett just mig, kan jag kort och gott svara: den har skänkt mig glädje, och vi alla äldre hellener säkert mer eller mindre känner — att ibland få komma tillsammans och minnas den tid, då vi fulla av dådkraft kämpade mot varandra och för Hellas. Efter var och ens förmåga. För mig var denna tid en av de lyckligaste i mitt liv. Om jag slutligen inför 40-årsjubileet skulle tala om vad jag väntar mig av GH i fortsättningen, så är det att man går fram på de linjer som hittills följts och som varit dess mening från början, nämligen att ekonomiskt stödja moderföreningen samt att ordna med en kamratträff då och då under enkla och trevliga former.

Einar Åhlander:

... så gläder jag mig åt att GH fortsätter och att fortfarande nya medlemmar strömmar till, och under förutsättning att grabbarna inte bara är pappersmedlemmar utan verkligen är med på noterna och på så sätt stärker det kamratskap som måste finnas för att GH skall kunna understödja Hellas, som väl meningen fortfarande är, då har väl GH gett grabbarna vad de väntat sig genom sitt inträde i GH.

... kanske skulle jag kunna tänka över ett eller annat minne från idrottsbanan men det får vara till någon gång, då man personligen träffar grabbarna. Och det tillfälle ska komma.



Sima:

Vad jag aldrig varit med om:
Klickat med avgifter,
styrelsejobb,
tävlat inom GH,
kräffthippa i Eriksdalsbadet,
varit ovan med någon inom GH.



Hälsning från USA

Harry Jansson, adress USA, skriver i ett par brev till Herbert Lindell och tackar för det standar Hellas förärat honom:

Brev I:

"Jag fick en hälsning från ett 30-tal GH:are, som var med på årsmötet å Röines festväning som glädde mig och nästan på samma gång fick jag ett brev från Bo Theander att Hellas förärat mig ett Hellasstandar, som jag skall mottaga med stor tacksambet!

Brev II:

Att standaret sedan kommit fram kan utläsas av följande:

"Att bli så väl ihågkommen gör att jag känner mig ännu mer knuten till det gamla Hellasgänget som aldrig förnekat det goda kamratskapet som jag haft fördelen att njuta av."

Med det sista brevet kom även en check på 120 kronor för deltagande i Operation 120. Vänner Harry lär komma över till Sverige ett tag även i år. Han uttrycker dock bekymmer för svårigheten att få tak över huvudet, ty att bo på hotell är ju inte så billigt i gamla Sverige. Kanske någon av hellenerna har något tips. Kan i så fall vidarebefordras till Herbert Lindell.

STRÖMS
KONDITORI

Regeringsgatan 42 - Tel. 11 02 99

har bakat
tårtorna
till GH:s
jubileum

Vi slår oss tillsammans

I annat sammanhang talas om den livliga koteri — och gängbildningen förr — inte minst inom Hellas. Vad var PG om inte ett gäng under "Farbrors" ledning. GH är ju också ett stort gäng med den vällovliga avsikten att förena nytta (många donationer till moderklubben t. ex.) med nöje.

Men så fanns det många "smågäng", som hade enbart roligt, och inom vilka mottot var: en för alla — alla för en. Och så den kamratliga trivseln, som ju blommar i många former. Här några exempel ur den rika floran:

Jäsargänget (jäsa = må gott) är nog det äldsta. Varje lördagskväll i seklets början drog gänget i väg till Källtorpssjön och slog läger på PG:s halvö (snett emot Hellasgården). På söndagarna löptes terräng eller simrades men i "gåsmarsh" runt sjön både ett och två varv. Prominenta medlemmar var Svenne Holm, Kalle Haglund, Kalle Tengblad och Ture Tideblad.

Trallgökarna hör också till de äldre och var litet exklusivt beroende på, att det inte var lätt att slinka in där. Hör bara. Man måste vara simmagister, kunna simma 50 yards under 35 sekunder, vara 35 år fyllda och ha gott ställt. Dicken Brennius, Ivar Sjölander, Oscar Kihlström, Kalle Haglund, Rikard Dahlberg och Simon Alenius fyllde måttet. Kalle Lindblom höll på att dabba sig på simmagistern men togs till nåder.

Bofinken var ett skidgäng, vars medlemmar inte var några snabbåkare men ställde till vissa förtretligheter i prisprotokollen. Bland medlemmar märktes Ernst Malm, Sven Lindhagen, Gunnar Eriksson och Sven Wallbom.

Svartfötterna (helsvarta om fossingarna på grund av att ingen visade sig i Centralbadet enligt Swall) var ett mycket livaktigt gäng och värvade friskt, varför det var vissa svårigheter att slå det. Bland de många namnen märks: Gunnar Franzén, Erik Åkerlind, Ragge Roosvall, Josef Ivarsson, Brodénarna, Lindell, Salgård och supporterna Calle Blom och Curre Sjöberg.

Sanslösa gänget hade fått sitt namn av medlemmarnas utseende efter en orientering. Namn: Erik Nylén, Emil Fridzén (Engberg), Åke Lindblad och ett par bröder Åkerlind, av vilka "Laiho" innehade klubbrekordet för längst sprungna sträcka i en orientering — 4 mil.

Sjumannagänget bestod också av orienterare, visserligen inte så farliga men var med här och där i protokollen. "Kungen" Adeberg, Erik "Holmas" Holm, Gunnar Malm och Gunnar Malmqvist var de mest kända. Och så lejonet Edvin Ålander, så klart.

Lägereldsklubben var en samling friluftare, som byggt ett "blockhus" i Tyresöterrängen. Cronsoe och Björkman de mest kända.

Gymnastgänget var hela den fina truppen åren 1916—1919, som varje träningskväll tågade iväg till Feiths på Hornsgatan för att vid en kopp fika diskutera gymnastik, idrott och flickor.

Stadsgänget var den del av gymnastikgänget, som hade sina bopålar i Gamla stan. Till detta hörde Curre Sjöberg, Nisse Luthman, "Kaparn" Nisse Fogsten. Samtliga hade före inträdet i Hellas vässat formen i "Gummans och Gubbens" gårdar vid Slottsbacken.

Teatergänget hade sammansvetsats under många års skådespeleri på olika tiljor. Resultatet blev ett fint samspel och stora framgångar. Här några namn — "Morbror" Albin Lindgren, Karl Hellgren — storiinternationell operasångare senare — Fabbe Ernlöf, Sven Ahlgren, bröderna Lannmark, Edvin Olofsson, Carl Gerhard Wallman, Sven Victorin, Erik Lundkvist, Ludde Hellström och Fritte Bjärne, som med friskt mod högg ve, där de andra slutat mer eller mindre.

1 maj-gänget kom till litet senare och utmärkte sig speciellt av den anledningen, att medlemmarna den dagen vallade sina fruar och fästmör. Dom förekom också (grabbarna) i andra sammanhang, så namnen hoppar jag över.

Aphrica-klubben var ett litet sällskap, som sammanträdde en gång om året — på Menlösa barns dag — hemma hos Edvin Olofsson. Bland de ständiga medlemmarna märktes Gerhard Albe.

Vändelsö- och Jordbrogängen med ordf. Lindell resp. Elmgren etablerade många femkamper, nog så spännande och föremål för oändliga diskussioner år framåt i tiden.

Vid genomläsningen finner jag summan av kardemumman vara 14 gäng, om vilka man kan säga, att de var och en på sitt sätt bidragit till att de olika medlemmarnas ungdomsår fortfarande kanske ter sig som en dröm — rik på upplevelser och ett blommande kamratskap. Många GH:are måhända drar på smilbandet, när det eller det namnet passerar revy. Minnena är en skatt i tillvaron — inte sant?

HL



Belönade

Följande gamla och trogna gossar har tilldelats det nya standaret för 50-årigt medlemskap:

Inträdesår 1908:

Sven Ahlgren
Einar Casserberg
Rikard Dahlberg
Gunnar Eriksson
Fabian Ernlöf
Karl Haglund
Karl Hellgren
Sven Holm
Harry Jansson
Einar G. Johansson
Seth Levin
Karl Lindblom
Nils Lindblom
Karl Lundsrtöm
Sven Malm
Nils Wind
Einar Ålander

Inträdesår 1909

Herbert Lindell
Sven Montan
Inträdesår 1910
Hagbard Dannel
Ernst Malm
Kurt Wester
Einar Källsten

Inträdesår 1911

Nils Fogsten
Sven Wallbom
Walter Schyberger

Inträdesår 1912

Erik Lundkvist
Emil Salgård



Karl Hellgren "Kalle Hell" har återbördats till Stockholm efter många år på kontinenten och i Malmö. Han var PG:s förste store idrottsman och klubbrekordhållare i ett flertal grenar. Förslagsställare till bildandet av PG sim- och idrottsklubb och dess förste sekreterare (1908). På den tiden kunde man tydligt kombinera idrott med skrivgöromål. Han var vidare den stora stjärnan vid de första teaterföreställningarna och konserterna, som kanske lade grunden till hans operakarriär både här i landet och ute i världen.



TILL NÄSTA NUMMER

som utkommer i ordinarie tid, således omkring midsommaren, har gamle trestegskampen Lennart Moberg lovat komma med en artikel.



NYTT KLUBBREKORD

Vid SM inomhus i simning i Göteborg kom Hellas på åttonde plats i lagkappsimning 4×100 m fritt. Tiden blev dock nytt klubbrekord 4.00,7. Ett bevis på den svenska simningens standard i dag.

DET VÄLKLÄDDA
HELLAS VÄLJER

RYDHOLMS

KUNGSGATAN 2 STORA NYGATAN 35
VASAGATAN 15—17

GH:are som hängt med från början

1922	1923
Sven Ahlgren ✓	Knut Gullbrandsson
Carl Awell	Herbert Lindell ✓
Eric Backström ✓	Frej Paban
Bror Blomkvist	Nils Sandström
Gunnar Eriksson ✓	Knut Strömberg
Hagbard Dannel	Gösta Törner ✓
Nils Fogsten	1924
Karl Haglund	Fabian Ernof
Sven Holm	1925
Oscar Kihlström ✓	John Berg
Seth Levin ✓	Georg Callin
Karl Lindblom	Wilhelm Göransson
Erik Lundkvist ✓	Martin Jerlenius
Ernst Malm ✓	1926
Sven Malm ✓	Edvin Svensson
Ragnar Roosvall ✓	1927
Emil Salgård	Gösta Bergström
Adolf Ström	
Sven Wallbom	



Länkar som brustit

Ernst Klefbeck	Fritz Hedlund
Tor Adeberg	Ludvig Hellström
Fritz Alenius	August Hjertzell
Simon Alenius	Evert Jernström
Gustaf Andersson	Ernst Johansson
Carl Blom	John Johansson
Ivan Bolle	Gunnar Lannmark
Dick Brennius	Gustaf Lannmark
Gunnar Carlsson	Erik Lindblom
Olle Elker	Albin Lindgren
Yngve Elmgren	Georg Lindström
Gustaf Eriksson	John Malm
Oscar Eriksson	Manne Nilsson
Yngve Ewertz	Samuel Norrby
Evert Gussler	Olle Nystedt
Nils Gyxgård	Edvin Olofsson
Ingvar Hallström	Edvin Persson



TILL RÄTTA

Förra numrets lilla notis om skidåkning och däri gjorda kommentarer om Public Relation gjorde att skidledaren Lennart Marténg tog litet illa vid sig. Nu var det där på om PR ej alls riktat mot honom utan till hellenska sektionsledare över lag. Lennart har under vintern varit ensam ledare i skidsektionen och må vara förlåten. Men över lag gäller att kamraterna i de olika sektionerna egentligen bara behöver ringa till undertecknad och tala om ev. framgångar o. d. för våra grabbar, så ordnar jag resten, således att nyheterna kommer till Hellasbladets läsekrets medan de är något så när färska. Således går det nästan lika bra om när någon berättar en nyhet för DN, etc. Vad kan egentligen man mer begära av en stackars redaktör för Hellasbladet.

Således ännu en gång välkomna med stoff till Hellasbladets spalter. Red. träffas på telefon 60 13 75 eller 32 72 45. På det sistnämnda numret alla dagar utom lördagar och söndagar mellan 9—12 och 13—17.




Allt

**i sportartiklar
för all sport..**

SPECIALITET:
SKINKONFEKTION

Sportkompaniet



AKTIEBOLAG

VASAGATAN 48 · STOCKHOLM · TEL. 2126 40 · 2126 50

GEORG WERNER, ordförande

Vid Hellas årsmöte måndagen den 2 april i Medborgarhusets lilla sal valdes Georg Werner till ordförande efter Arne Marteng som av sagt sig omval. Georg var Hellas första svenska mästare i simning i det att han vann 100 m. fritt år 1926. Han blev också bronsmedaljör i lagkappsimning vid olympiaden i Paris 1924. Dessutom blev han samma år svensk mästare i stafettlöpning 4×400 och tillika svensk rekordhållare tillsammans med Gustaf Weinart, Georg Byhlén och Erik Lindström. Således en gosse med idrottsliga meriter.



Georg Werner

Årsmötet var ovanligt livligt besökt. Men så bjöds det också utöver ordförandeval på final i frågesport. För att ta frågorna i ordning, så inleddes mötet med att Arne Marteng utdelade diverse standar, dels för 50-årigt medlemskap och dels för idogt arbete. Vidare var det 25-årsmärken och tvenne guldnålar, varav Arne själv fick den ena och Holger Thorsson den andra.

Ja, så var det dags för årsmötesförhandlingarna. Desamma leddes av Birre Malm. Några större diskussioner var det inte, men styrelsen fick litet kritik för att den utan vidare krusiduller nu långt om länge accepterat att damer skall få vara med i den gamla fina pojkklubben Hellas. Det är fri

idrott som, inom sina led, svarar för att Hellas färger även skall pryda små evor. Vi skall hoppas att det även blir lagrar därtill. Vem blir nästa sektion som presenterar en flickkull? Jaja, någon större kritik blev det inte, utan alla gossarna steg artigt upp och bockade sig för det lilla flickebarn, som den här gången alldeles ensam representerade det evigt kvinnliga. Det var förresten Curt Eklöfs unga dotter. Ett historiskt ögonblick för gamla Hellas.

Werner blev som sagt ordförande. Fyllnadsval skedde också för Bo Theander som av sagt sig sekreterarsysslan och numera enbart återfinnes i tennissektionen. Nya i styrelsen blev för övrigt Bertil Almkvist och Bertil Berglund samt Runo Wallin. De blev således ersättare för Theander, Jensen och Brattland. De två sistnämnda har ju under det gångna arbetsåret avflyttat från Stockholm.

Gösta Håkansson hade övertalats kvarstå som kassör. Och vid konstitueringen blev det följande uppställning på den nya styrelsen: Georg Werner, ordf., Rolf W. Jonson, v. ordf., Gunnar Sulling, sekr. och Gösta Håkansson, kassör. Bertil Almkvist blev v. sekr. och Tor Löven åtog sig att hjälpa Gösta med fritidsgrupperna. Vi hänvisar för övrigt till adressregistret som bifogas nästa nummer.

Och så var det finalen i frågesporten. Densamma vanns av GH med Palle Björklund, Åke Bergkvist och Gusten Olin som allvetare. De övriga tre lagen: skidor, fri idrott och handboll stannade på samma

Georg Werner: Kamratskapet främst vår strävan!

å undertecknad strax före senaste årsmötet tillfrågades om jag ville åtaga mig kandidaturen som ordförande i Sim- och Idrottsklubben Hellas överstyrelse var det självfallet först efter mycken tvekan och efter moget övervägande som jag åtog mig uppdraget. Men då jag hörde att det för närvarande var svårt att få fram någon villig kandidat ansåg jag mig såsom gammal hellen som under alla år i förskingringen följt min gamla kära klubbs göranden och låtanden skyldig att dra mitt strå till stacken i mån av förmåga.

Efter så många års bortovaro från den direkta kontakten med klubben och idrotten över huvud taget får jag svårt att fylla tomrummen efter våra tidigare framgångsrika ordföranden och jag är tillräckligt gammal — kanske törs jag också säga erfaren — för att nu inte ge några Bragelöften. Min strävan skall dock bli att söka leda klubben mot fortsatt framgång och framförallt mot bibehållande av vår klubbs anseende som en verklig kamratklubb, och jag hoppas att alla medlemmar vill stödja mig i denna strävan.

Det talas i dessa dagar så mycket om pengar och värning att jag finner det angeläget att med några ord beröra överstyrelsens åsikt i detta sammanhang. Vid vårt senaste sammanträde deklarerade vi enhälligt att vi inte ville ge oss in på sådana äventyr. Däremot är varje idrottsman, stjärna eller icke stjärna, som av egen fri vilja önskar sluta sig till oss välkommen och styrelsen ämnar i sin tur göra allt för att ge honom liksom alla andra aktiva medlemmar de tillfällen till träning och resor som är nödvändiga för förkovran och framgång.

Under de senast gångna åren ha en del ytterst lovande ungdomar lämnat klubben, och speciellt är det väl då simsektionen som blivit åderlåtten. Detta har jag på avstånd följt med stigande undran. Hur är det egentligen fatt med den gamla kamratklubben Hellas? — så formade sig osökt frågan. Vad nu än felet till detta varit att söka så är det en flykt från klubben som styrelsen i det kommande vill ägna mycken kraft åt att söka hindra. Man framhöll därvid från många håll den nuvarande generationen inom fri idrott i Hellas som föredömlig. Vi vill gärna söka inom sinningen och över huvud taget i klubben skapa samma anda av trivsel och kamratskap en anda utan vilken ingen klubb kan växa sig verkligt stark. Nog är det fint att kunna bjuda sina medlemmar på resor, middagar, fri träning m. m. sådant men viktigast är nog i alla fall det goda kamratskapet, som i det gamla Hellas var ett aldrig bristande faktum.

I det sammanhanget vill jag gärna ägna en hyllning åt GH, som den 15 maj fyller 40 år och som väl är det bästa tänkbara beviset på de gamla hellenernas trohet mot klubben, trohet mot idrotten och trohet mot kamratskapet. Heder åt er alla — jag får väl säga — pojkar i alla åldrar. Sim- och Idrottsklubben Hellas ber att genom mig få uttrycka ett varmt tack för ert aldrig sinande intresse och er aldrig felande hjälpsamhet då klubben behövt ett handtag.

G. Werner

P. S. Låt mig också få gratulera våra terränglöpare till de fina resultaten nu på vårkanten. Heders!

poäng 6,5, samtliga. GH hade nio. Vackert! Gammalt är ändock både äldst och visast. Som det bör vara.

Så återstår bara att hoppas att det nya arbetsåret blir ett gott Hellasår, så att det blir mycket tryckvärt stoff för Hellasbladet till vilket undertecknad för tjugoförsta gången valdes till redaktör.

Slut från årsmötet 1962. Ett historiskt. Leve kvinnan! Sonny

Nya i Operation 120

Sedan sist har Operation 120 fått följande nytillskott i sin kader: Olof Blomkvist, Einar Borgkvist, Einar Casseborg, Ingmar Danielsson, Adolf Franzén, Åke Fröander, Eric Haasum, Åke Ivarsson, Allan Malmgren, Birger Rydholm, Curt Ryngemark, Eric Stangelin, Nils Strömstedt och Chris Valo.

Supporterklubbens årsmöte kommer att äga rum tisdagen den 5 juni på Hellasgården. Kallelse och närmare program kommer

i form av ett nr av Hellasupportern. Vik dagen redan nu.

◆◆◆

"Lillen" Engvall igen

Jan "Lillen" Engvall har ånyo glatt alla hellener med en meriterande seger. I simlandskampen mot Holland i Rotterdam i medio av april vann han svikthoppet före Toivo Öhman. Poängen blev 124,86. Toivo Öhman hade 121,9. De tvenne holländarna stannade på 105,51 respektive 94,67.

Heders "Lillen" och en framgångsrik sommar!

◆◆◆

Hellas trea i allsvensk bowling

Sista allsvenska bowlingomgången gav till resultat att Hellas i denna slog DN med 5951 mot 5560. Därmed lade våra klotrullare beslag på tredjeplatsen i serien efter MP och Djurgården.

Serietabellen fick följande utseende:

ALLSVENSKAN DIV I (östra)

Atom—Hermod	5529—5503
DN—Hellas	5560—5951
MP—DIF	5649—5727
Söderhof—Swithiod	5634—5477
MP	14 10 0 4 723 20
Djurgården	14 10 0 4 720 20
Hellas	14 9 0 5 716 18
Hermod	14 8 0 6 717 16
Söderhof	14 7 0 7 708 14
Atom	14 6 0 8 706 12
DN	14 4 0 10 703 8
Swithiod	14 2 0 12 700 4

Och därmed önskar Hellasbladet samtliga bowlare en synnerligen trevlig och angenäm sommar. Vi innesluter i denna fromma önskan varmt vännen Gösta Törner, som på gamla dar blivit en mycket flitig skribent och därmed en god hjälp för denna avisas rdeaktör. Solen må lysa!

Red.

Rättelse

Ytterligare en rättelse är att göra evad det gäller julnumrets rekordtabell i fri idrott. Det har visat sig att Lars Garbrand numera har klubbrekordet i maraton sedan han i fjol kom 9:a på SM med tiden 2.44,10.



VAD VET NI OM ERA KUNDER?

Bristande kännedom om kundernas solvens kan försäkra Er stora förluster. Förebygg detta genom att utnyttja vår beprövade organisation med Skandinavien största upplysningsarkiv.



Soliditet

ARTIFEROLAG
Göteborg · STOCKHOLM · Malmö

Gör som många andra!

Ekipera Er bos

DELBY Herrkläder

Götgatan 57 - Vasagatan 38



Ingvar Hallström

En av de legendariska gossarna i Rahu-
gänget är icke mer. Under påskhelgen av-
led nämligen Ingvar Hallström efter en
längre tids sjukdom.

Ingvar höll till bland orienterare och
skidåkare. Han var med i vårt stronga
budkavlelag på skidor under den glansfulla
skidepoken. Som lagkamrat till "länga
Sven" med tillnamnet Stolt gjorde han in-
sats av legendarisk natur — speciellt på
nattsträckorna.

Under många år var Ingvar bosatt i
södra Sverige men kom för en del år sedan
åter tillbaka till Stockholm, och kastade sig
då åter in i klubbarbetet som medlem av
Överstyrelsen. Under fjolåret drabbades
han av en svår sjukdom. Vi trodde dock
han var på bättringsvägen, vilket vi näm-
nde i vårt förra nummer. Tyvärr fick han
ett svårt återfall, som ändade hans liv.

Vi vill alltid minnas Ingvar som den
lugna och säkra kamraten vars ord vägde
tungt. Hans minne skall länge leva bland
hellenerna. Han må vila i frid!

Red.



SETH LEVIN YNGRE

I förra numret uppgav vi att Seth
Levin fyllde den 12 maj. Han fyller
dock icke förrän den 14 december.

HELLASGÅRDEN

utflyktsmålet

för alla!

Sällskapet GH

gratuleras

Hellas överstyrelse

Herr Paul Björklund

Järnlundsvägen 8

JOHANNESHÖV

Fall framåt i tjugomanna!

Årets tjugomannasimning som den 43:e i
ordningen ägde rum söndagen den 8 april
i Forsgrénka. Hellas och DN svarade i
sedvanlig ordning med den äran för arran-
gementet.

Som vanligt under de senaste åren tog
också Neptun hem potten. De var dock
starkt hotade av starka Polisens IF, som
gjorde en fin insats men dock förivrade sig
i stridens hetta, varför laget blev diskat för

tjuvstarter. Detta gjorde att Hellas unga
lag kom tvåa.

De våra var endast tippade att komma
fyra, men vi överraskade stort och beseg-
rade SKK efter en skarp strid. Genom
Polisens malör hamnade vi därför på andra
plats. Men regler är regler även när det
gäller poliser. Vi förmodar att alla som
tävlar för Polisen är poliser eller blivande
sådana. — Hm!

Här är sträcktiderna

NEPTUN		HELLAS	
L. Hennix	26,3	O. Burebo	27,1
B. Fridmark	27,3	G. Jonsberg	27,9
K. Sandö	27,5	H. Liljedahl	27,8
L. Larsson	28,1	G. Larsson	27,9
N. Fröman	27,6	H. Wahlund	28,5
R. Gustavsson	27,9	L. Axelsson	28,4
G. Kihlström	28,2	B. E. Andersson	28,5
L. Adlertz	28,2	A. Jutner	28,5
H. Malmkvist	28,3	L. Lindholm	28,0
P. Keding	27,3	R. Runfast	28,0
G. Pettersson	26,9	S. Nilsson	28,4
B. Eriksson	27,6	Å. Avinder	28,7
P. Asser	27,9	P. O. Olsson	27,6
B. Sjöberg	27,6	B. Eriksson	28,5
T. Synnerholm	27,2	H. Stormark	28,1
K. König	25,9	U. Möller	27,7
L. Wolmsten	26,1	L. G. Wahlund	27,4
B. Nordwall	25,1	L. Westergren	27,5
P. O. Eriksson	26,0	R. Svensson	25,9
L. E. Bengtsson	24,9	R. Jansson	26,3

S:a 9.01,9

S:a 9.16,7

SKK		POLISEN	
L. Fjærstad	27,1	R. Romell	27,0
J. Carles	28,5	L. Björnhård	27,9
E. Ingelsson	27,7	L. Öhlund	27,7
L. Olsson	28,1	C. Melin	27,5
J. Gustavsson	28,1	B. Sirks	27,4
D. Fristedt	28,7	B. Östlund	27,0
J. E. Dahlqvist	28,5	L. Reitner	27,5
B. Branelius	28,4	R. Palewski	27,8
U. Nordstrand	28,5	R. Lindström	28,0
K. Persson	26,4	T. Lindström	27,8
B. Amnell	28,9	T. Molin	27,9
L. Engström	27,8	R. Svensson	27,9
C. Odehammar	28,6	P. Lindström	27,4
B. Pernold	27,6	S. Olsson	27,0
T. Fjærstad	27,2	J. Stinesen	26,8
B. Bentzer	28,2	G. Åberg	27,1
C. Hansson	27,6	B. Svensson	27,0
G. Lundqvist	28,0	T. Jurdell	26,4
B. Rask	27,6	O. Jeising	26,2
H. Eriksson	26,0	J. Lundin	25,9

S:a 9.17,5

(Diskv.) 9.05,2

TERRÅNG

Skansen:

I Sleipners terräng, som nu för tiden lö-
pes på Skansen blev Bertil Pått, Hellas,
tredje man i huvudklassen. Kul att få se
Hellas färger i täten i dylika sammanhang.
Det var länge sedan sist. Go on! Och väl-
kommen i det gröna gänget.

Fiskartorpet:

Annandag Påsk hade Göta inbjudit till
Fiskartorpesterrängen. Bertil Pått löpte korta
banan 3.000 m och blev knappt slagen av
Rolf Dahlgren, Ösmo.

Resultat:

3.000 m: 1) Rolf Dahlgren, Ösmo, 10.05,
2) Bertil Pått, Hellas, 10.06, 3) Anders
Källman, Enköpings AIF, 10.14.

I tävlingen för A-ungdom, 2.000 m seg-
rade Jan Alm från Hellas.

Resultat:

Nybörjare, 3.000 m: Lars Persson, Solna
IF, 11.29.

A-ungdom, 2.000 m: 1) Jan Alm Hellas,
7.09.

B-ungdom, 1.000 m: 1) Gunnar Lind,
Norrtälje, 4.32.

I lagkappen 10×50 åldersklasser 1947—
52 kom våra grabbar tre efter SKK och
Neptun. Resultat: 1) SKK 5.47,8; 2) Nep-
tun 5.48,0; 3) Hellas 5.51,4; 4) Polisen
5.53,1.

S-y.



Om någon tycker

att det är väl mycket annonser i Hellas-
bladet numera, speciellt i förra numret, så
beror detta på att Göran Larsson helt fi-
nansierar bladets utgivning med annons-
intäkterna. Hellas behöver bara betala di-
stributions- och de ev. klichékostnaderna.
Således en avsevärd besparing för Hellas.
Gynna gärna annonsörerna!



Stadionpoäng

I tävlingen om de värdefulla Stadion-
poängen kom Hellas på 4:e plats i DM-
tävlingarna och sammanlagt efter 3 år lig-
ger vi på delad 5:e plats bland de 12
Stadionklubbarna.



Glöm ej medlemsavgiften och ev. adress-
förändring.